

de Kasterlee Yell

Zondag 7 Juli 2024 - nr. 2 - redactie : Verrekijker

Pagina 1

Batavierentroep aangekomen in Kasterlee.

De Batavierenverkenneren zijn het zomerkamp sportief begonnen. Zij hebben de weg naar Kasterlee op de fiets afgelegd. 60 pittige kilometers met een straffe wind en alles bij elkaar een uur regen maakte het geen makkelijke rit. Dave kreeg onderweg ook nog een leuke band. De lunch met vettaminen van de grote gele M was naast heel lekker ook een prima plek om even op te warmen.

Vertrek goed verlopen.

Aan de T a x a n d r i a w e g verzamelden alle kampdeelnemers en hun ouders zich gistermorgen voor ons 'Grand Depart'. Het parkeerterrein was aangekleed met vlaggen en nieuw dit jaar was dat er koffie en thee werd geschonken voor iedereen die daar behoefte aan had. Dit werd zeer gewaardeerd. Ruim op tijd arriveerden de bussen en om half 11 begon dan eindelijk het zomerkamp.



Wanneer mag ik mijn kamperrein op?

Dit is de meest gestelde vraag aan de dames van Het Onthaal gisteren. Van een aantal blokhutten en kamperreinen was bekend dat deze pas om 4 uur zouden worden vrijgegeven. Maar als je dan naar je terrein loopt en het is helemaal leeg dan ga je toch even vragen of je er al niet op mag. In eerste instantie was het antwoord nee, maar na een wisseling van het personeel kon het ineens wel.



Stukjes gezocht

De redactie van de Kasterlee Yell vindt het heel leuk wanneer we stukjes van jullie ontvangen. Een stukje kan een verhaaltje zijn over wat jij op kamp meemaakt, maar ook bijvoorbeeld een mop of een tekening. De redactie komt iedere dag langs op je kamp. Je kunt je stukje aan hen meegeven of je geeft het aan je staf en zij geven het dan aan de redactie af.

In deze Wiltzer Yell

- vervoer op het kamperrein
- kortsluiting bij de groepsstaf
- EK Voetbal

Het weer



21°C



15°C

het woord is aan

De Oda

Geduld is een schone zaak



Nieuw Wereld- record

Gisteren is op kamperrein de Hoge Rielen het wereldrecord 'Met een trailer vol kampeermateriaal door een bos achteruit rijden' verbroken. De chauffeur van Froster ondernam de recordpoging noodgedwongen, omdat zijn trekker met oplegger een bochtje niet kon maken. Na 714 meter spiegelen werd het kamperrein van de gidsen bereikt en kon er door hen aan de kampopbouw begonnen worden.

Grote Verbouwing

Wat doe je wanneer je 2 welpenhordes moet onderbrengen in één hele grote ruimte? Nou, dan start je de grote verbouwing. Zo leek het in ieder geval toen de redactie gistermiddag de barak van de waigundja- en sioniehorde bezocht. In de barak werd volop geklust. De staf was met geluiddempende doeken aan de gang om de ruimte op te splitsen in kleinere delen. Een deel om in te slapen, een om in te spelen, een om in te koken en een voor de staf. Omdat er verder geen voorzieningen zijn in de ruimte is er een complete keuken ingevlogen. Of dit samen gaat met de volop aanwezige rookmelders zal de toekomst uitwijzen. Een toilet en douche is ook niet aanwezig en daarom wordt er van een apart sanitairgebouw gebruik gemaakt. Dit gebouw bevindt zich aan de overkant van de weg op het terrein van de Clemestroep. Een douchebeurt gaat denken wij niet heel lang duren, want het water is niet verwarmd...



Vervoer op het kampterrein

De Hoge rielen is een erg groot terrein en compleet autovrij. Om zich te snel te kunnen verplaatsen, een bezoek te brengen naar andere afdelingen, iets te kunnen regelen bij het onthaal (receptie), materiaal en of boodschappen naar de kampeerterrein en blokhut te kunnen brengen, beschikt elke verblijf over twee fietsen, een bakfiets en een gokart. Bij de gokart moet je niet denken aan de race variant, maar de vrachtwagen versie. Je moet deze gokart met zijn tweeën fietsen, gaat niet erg snel je hebt twee verdiepingen waar je spullen op kan leggen.

Maar de gokart en bakfiets worden ook gebruikt voor personen, hoewel ze hier niet voor gemaakt zijn, vervoer en dan is het vooral de kunst om te kijken hoeveel personen er op kunnen en hoe meer personen er op kunnen is luker leuker.

Helaas hebben een aantal afdeling problemen met hun voertuig. Zowel de gokart als de bakfiets van Clemenshorde had een lekke band. En dit was dubbel vervelend omdat de foef van de Clemenshorde net kwam aanrijden met een auto vol met boodschappen en de staf op deze boodschappen zat te wachten. Gelukkig heeft de blokhut van de groepstaf /redactie van de Kasterlee Yell ook een bakfiets. De redactie vond geen probleem om al deze boodschappen haar hun blokhut te rijden.

De batavieren hadden ook problemen met hun gokart. Een as van de wielen was afgebroken en met drie wielen kun je echt niet rijden.

Hopelijk krijgt de technische dienst alle kapotte voertuigen snel weer gerepareerd zodat de afdelingen ze weer kunnen gebruiken.



Heb jij de 11 verschillen gevonden in de foto van de kabouter staf?

1. poster op de deur
2. ventilatiestrip op de deur
3. tekst 'Scouting AZG' op polo
4. haarband
5. kapsel
6. baard
7. schoen
8. broek
9. bril
10. horloge
11. stoel

Nieuwe tenten voor de Gidsen en Verkenners

Sinds dit jaar hebben de verkenners van de AZG nieuwe tenten. De oude waren behoorlijk verouderd, er zaten scheuren en gaten in het doek en de ritsen scheurden uit en vele waren niet meer waterdicht. Dat laatste is vooral belangrijk in het Nederlandse en Belgische klimaat. Het regent regelmatig en je wilt wel dat de spullen van de Gidsen en Verkenners droog blijven.

De AZG "club van 100" heeft vorig jaarig voor hun eerste sponsordoel het aanschaffen van nieuwe tenten gekozen. Met dit sponsorgeld konden een aantal nieuwe tenten worden gekocht. De rest werd aangekocht van de reserves van de AZG.

De nieuwe tenten zijn rond van vorm en er kunnen makkelijk 8 gidsen en verkenners in slapen.

Een aantal Dione gidsen waren erg blij met hun nieuwe tenten en omdat ze maar met z'n zessen in hun tent slapen hebben ze ruimte genoeg voor hun veldbedjes en bagage.

Kortsluiting bij de Groepsstaf

De bereiding van een pasta met pesto maaltijd bij de Groepsstaf is niet geheel soepel verlopen. In blokhut de Verrekijker zit een keramische kookplaat met 4 pitten. Van 1 van de pitten is de knop afgebroken en dit werd opgelost door groepsleider Verwiel die een waterpomptang uit zijn fietstas toverde (wie heeft er geen in zijn fietstas zitten!?) en daarmee de knop open draaide. Dat werd niet gewaardeerd door de technische installatie en de stop klapte er uit. Hierna werd de technische dienst gebeld en na een kwartiertje kwam die aangefietst en werd het euvel verholpen. Besloten werd de kapotte knop niet meer te gebruiken. Het koken werd hervat en de technische dienst was nog maar net weg toen bij het lager zetten van een pit de stop er voor de 2e keer uitsloeg. Omdat nogmaals wachten op de technische dienst wegen hongerige magen geen optie was, werd besloten de kooksessie buiten op gaspitten voort te zetten. Tijdens het nuttigen van de maaltijd kwam tenslotte de technische dienst alsnog de stroom herstellen.



Later dineren gidsen

Wanneer je pas om 4 uur op je kampterrein mag komen, De vrachtwagen ook nog eens verlaat bij het kampterrein komt, omdat de hoofdweg geblokkeerd. De vrachtwagen niet op de wenste plek, dichtbij het kampterrein kan komen, omdat dit het pad niet bereikbaar is voor de vrachtwagen. Je daarom meer tijd nodig hebt om al het materiaal naar het kampterrein te brengen, kan het dus gebeuren dat je erg laat moet dineren.

Dit overkwam de Oda en Dione Gidsen. Terwijl het voetbal om 9 uur al begonnen was, kregen de gidsen van de AZG hun diner bestaande aan een aantal broodjes warme knakworsten.



EK Voetbal

Ook onder scouts bevinden zich veel voetballiefhebbers en daarom hadden verschillende afdelingen de kwartfinale Nederland - Turkije op het programma gezet. De Dione gidsen stuurde zelfs een uitnodiging naar alle afdelingen om bij hun te komen kijken. De Clemenshorde had hier wel oren naar en zij kende samen met de gidsen de wedstrijd. Ook andere afdelingen keken voetbal. Zo zaten de Batavieren bij de kabouters te kijken en maakten de waterafdelingen er een echte oranjeparty van. Wat natuurlijk hielp was de winst van Oranje. Of komende woensdag er ook programma's aangepast gaan worden is nog niet bekend. Al heeft de redactie wel een vermoeden.



Sporthal

Op het terrein waar we deze week verblijven bevindt zich zelfs een complete sporthal. Omdat niet iedereen direct naar zijn kamplocatie kon, was deze sporthal gereserveerd om eventueel de tijd te overbruggen wanneer het slecht weer zou worden. Gelukkig was het weer goed, maar toch hebben een aantal afdelingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zo deden kabouters een potje 'Anne-Maria Koekoek'.

