

de Kasterlee Yell

Dinsdag 9 Juli 2024 - nr. 3 - redactie : Verrekijker

Pagina 1

Taxi Centrale Andreas

Sinds vandaag is Taxi Centrale Andreas (TCA) in bedrijf. Afdelingen kunnen ritten aanvragen en deze worden dan ingepland. Op deze manier komt elke afdeling op de juiste locatie terecht



A Z G e r o d d e l

Afgelopen maandag is een verkenner van de Batavierentrop gespot met twee Oda-blauwe vlekken in zijn nek. Het gerucht gaat dat er liefde opborrelt tussen een Batavierentropverkenner en een Oda-Gids... Dit gerucht is ontstaan nadat de gids verdacht lang naar het toilet verdween terwijl de Batavierentrop hun hikeovernachting op het kampterein van de Oda en de Dione hadden. Daarna had de verkenner ineens de blauwe vlekken in zijn nek. Heel toevallig dat de verdachte gids die dag een Oda-blauw geschminkt hoofd had. Nu krijgt de wegloopactie van een paar Gidsen op zaterdagavond naar het terrein van de Batavierentrop een stuk meer duidelijkheid....

In deze Kasterlee Yell

- AZGeroddel
- Coolste Akela
- Oda Boerderij
- Hike Dione

Het weer



30°C



17°C

het woord is aan

Meike van de Oda

Moehoe

Zwemmen

Een populaire kampactiviteit is om te gaan zwemmen. Op de Hoge Rielen is weliswaar een zwemplas aanwezig, maar die oogt niet erg aantrekkelijk. Daarom kiezen de afdelingen ervoor om elders te gaan zwemmen. Er zijn hiervoor in de omgeving twee mogelijkheden. Zilvermeer in Mol, dat is zoals de naam al zegt een meer en NetePark in Herentals en dat is een echt zwembad (binnen en buiten). Beide zijn alleen met auto's te bereiken. Gelukkig rijden er taxi's van TCA om dit vervoer te verzorgen.



Bedankt

Barry en Joost hebben ons goed geholpen met de hike en ze hebben ons de goede weg aangewezen. Hiervoor willen wij ze heel erg bedanken.

Groetjes Dione

Coolste Akela

Dit is nogal een dingetje bij de WaSi welpen. Wie is de coolste Akela? De redactie wil de akela's graag helpen om dit vast te stellen. Daarom zijn we een peiling gestart voor alle AZG-ers. Je staf kan de peiling invullen voor je met deze QR code. Dit zijn de Akela's waar je uit kunt kiezen



de Akela van de Clemenshorde



de Akela van de Sioniehorde



de Akela van de Waingundjahorde



Laatste verwijzing naar Wiltz uit Kasterlee Yell verdwenen

Ondanks een dagelijkse tekstcontrole van alles wat er in de Kasterlee Yell staat is er toch nog een verwijzing naar Wiltz gevonden. De redactie werd door oplettende lezer Pascal Kipping van de Oda gidsen erop gewezen dat de inhoudsopgave nog de kop 'in deze Wiltzer Yell' bevat. Dit is natuurlijk vanaf vandaag aangepast.

Bata4entropie hike

De leden van de Bata4entropie zijn afgelopen maandag op hike geweest. Zij hebben zo goed hun best gedaan met lopen dat ze eigenlijk veelste vroeg op de overnachtingsplek aankwamen. Dit heeft de staf positief verrast. Dus nu zit de staf na te denken: hebben de leden ons heel het jaar voor de gek gehouden of was dit puur geluk. We zullen er waarschijnlijk nooit achterkomen. Verder gaat alles goed en naar wens, hopelijk kunnen wij dit volhouden.

Oda boerderij

Het thema boer, boerin en boerderij is dit jaar een geliefd kampthema. Ook bij de Odagidsen staat dit jaar het thema 'boerderij' centraal, compleet met hoibalen, melkbus, kippen en omgekeerde vlag.

De ouders hebben voor dit thema een geheimpakket, met daarin verkleedkleden, voorbereid en maandagmiddag was het tijd om deze pakketten te openen en de kleden aan te trekken. Zo liepen er ineens onder andere koeien, varkens en boerinnen op het terrein rond. Vooral het opblaaskoepak van Meike zorgde voor veel hilariteit. In dit pak zat een klein ventilator, die het pak opblaast, waardoor het nog meer op een echte koe begint te lijken. De gidsen hadden nogal veel plezier met het verkleedpartijtje en er werd veel gelachen. Tot slot een groet van de Oda gidsen: "hoeist en houdoe!"



Fanfare

De meeste afdelingen werden gisteren verrast door een fanfare die plots over het kampeerterrein en langs de blokhut marcheerde. Wat blijkt, er logeert een jeugdorkest op de Hoge Rielen en zij gaan vanmiddag een concert geven. Om iedereen uit te nodigen deden ze een rondje langs alle groepen. De voorstelling is vanmiddag om half 5 in gebouw Kajak.

Kamp egel

Ook de oudste clemestroepverkenner hadden een hike met als overnachtingsplaats kamp Egel. De oudste Clemensverkenner slapen niet een tent, maar onder een zeil. Dit doen ze zonder staf.

Op hetzelfde terrein sliepen ook de oudste Dijkjanneke- en Filoen kabouters, maar zij slapen wel in een tent. Zo kunnen de kabouters alvast wennen aan slapen in een tent voor als ze overvliegen naar de Dione.

Antwerpen

Het is inmiddels alweer dag 3 van kamp. Vanochtend ging al vroeg de wekker, want vandaag kwamen er twee Antwerpse tourguides langs. Na een korte introductie namen ze ons mee op reis naar de prachtige stad Antwerpen 🇧🇪☀️🌧️. Eenmaal aangekomen in de stad hebben we een leuke stadswandeling gelopen. Tijdens de stadswandeling moesten de leden wat opdrachten uitvoeren. Daarna hebben de leden zich nog goed vermaakt in de stad 😊🍷.



Mona Lisa

De redactie schrok zich een hoedje toen zij het beroemde schilderij de Mona Lisa in de tent van de Clemensstaf zag hangen. Dit schilderij is namelijk miljoenen euro's waard en het kampgeld is niet zo hoog dat ze het schilderij gekocht konden hebben. Gelukkig wist de staf te melden dat het om een replica gaat. De Mona Lisa is geschilderd door Leonardo Davinci en het thema van de Clemestroep is de Davinci code. Dat verklaart de aanwezigheid van de replica.



Hike Dione

De Dione gidsen begonnen gisteren met een hike van ongeveer 8 kilometer. Bepakt met alle bagage die ze nodig hebben om te overnachten, vertrokken de gidsen voor hun tocht. In de hike werden verschillende tochttechnieken gebruikt waaronder: Strip-pentocht, Bolletje-pijltje en Fotoroute. Voor de jongste gidsen viel deze tocht niet mee. De gidsen zijn een aantal keer verkeerd gelopen en hebben ook een paar keer de hulp nodig gehad van de staf en toevallig van de redactie van de Yell die zij tegenkwamen. Einddoel van de hike was kampterrein Vlag. Dat is het kampeertrein van de Clemenstroep. Hier sliepen ze onder een geïmproviseerde tent, geheel door de gidsen in elkaar gezet. De gidsen zien vooral tegen de terugtocht op. Een dag lopen is leuk maar geen twee achter elkaar. Het goede nieuws voor de gidsen is dat terrein vlag waar de Dione overnachten en Terrein Eend wat het kampeertrein van de Dione (en ook de Oda) ongeveer een kilometer uit elkaar liggen. Dit is een stuk minder dan wat ze maandag gelopen hebben.

Het terrein van de Hoge Rielen is zo groot dat de gidsen een grote ronde over het terrein hebben gelopen. Dit een erg veilig optie, want dit terrein is compleet auto vrij.



Help, mijn Akela is klusser!

Omwonende blijven maar klagen over het constante geklus. Ikzelf als echte vakman wordt er ook gek van. Er lijkt geen eind aan te komen aan de verbouwingen in Gebouw 30. Van instortende muren en scheve kruidenrekjes, tot 2 vernieuwde keukens in 3 dagen tijd. Recent hing een van de lampen weer los aan het plafond. Ik zit met angst te wachten wat hij nu weer zal bedenken. Na het idee van een hottub die gelukkig onhaalbaar bleek, lijkt niets bij hem meer uit den boze. Zou er iemand zijn die mij kan helpen om eindelijk van deze ellende verlost te zijn?

Kaarten schrijven

De ouders van de leden ontvangen graag berichten van hun kinderen. Dit gebeurt voor de jongere afdelingen nog steeds op de ouderwetse manier met een bief of een kaartje. En niets is leuker dan deze zelf te maken. De kabouters zijn hier maandagmiddag en de Wai-gundja en Sionie maandagavond mee bezig geweest met als resultaat een volle tas met post. Beste ouders houd jullie brievenbus maar goed in de gaten, er kan namelijk post van jullie kinderen aankomen.



Boodschappen

Er heerst bij verschillende stafteams de indruk dat de prijzen in een Belgische supermarkt veel hoger liggen dan in Nederland. Zelfs zoveel hoger dat men er een ritje naar een Nederlandse LIDL voor over heeft om kosten te besparen. Onderzoek op internet leert ons dat de prijzen inderdaad hoger liggen in België, maar dat dit niet voor alle producten geldt. Of het loont om naar Nederland te rijden is niet met zekerheid te zeggen.



Stookhout

De meeste afdelingen nemen stookhout mee op kamp. Dit om in de avond gezellig met zijn allen gezellig rond een kampvuurtje te zitten en voor de staf als alle kinderen naar bed zijn de dag door te nemen, de volgende kampdag door te nemen en een drankje drinken. Maar wat als je niet genoeg of geen stookhout hebt meegenomen, dan ga je opzoek naar hout en zolang het maar kan branden is het goed. De WaSi welpen en de kabouters zijn zondag, met de AZGijs, stookhout gaan halen. Maar blijkbaar was dit voor een aantal afdelingen niet genoeg, want op maandag werd er nog eens een volle AZGijs met stookhout gehaald. Als het goed is, is er nu genoeg voor de rest van de week.

Kigo's Moppentrommel



Hoeveel
pint de
koningin?