

de Kasterlee Yell

Vrijdag 12 Juli 2024 - nr. 7 - redactie : Verrekijker

Pagina 1

Groepsdag - Het dagprogramma

De Donderdag is traditioneel de groepsdag op een jubileumkamp. Dus ook in 2024 in Kasterlee. Het werd een lange groepsdag. Al om 9 uur moest iedereen gereed staan bij het onthaal van de Hoge Rielen. De vraag was alleen waarvoor? Het antwoord was al snel duidelijk. We hebben zaterdag al gemeld



dat Kasterlee een soort Kaatsheuvel is omdat er hier ook een pretpark in de buurt is. Dat pretpark heet Bobbejaanland en dat is waar we me zijn allen heen zijn gegaan. Bobbejaanland ligt ongeveer 8km van de Hoge Rielen vandaan. Met alle auto's die er mee zijn gegaan is er op en neer gependeld zodat iedereen voor half

11 in Bobbejaanland was. Afdelingen die de fiets mee hebben op kamp konden dit stukje natuurlijk zelf fietsen. In het park werden de kinderen losgelaten in kleine groepjes. Op deze manier konden ze zelf bepalen in welke attractie ze wilden. Na vele uren vertier begon het pendelen opnieuw, maar nu terug naar de Hoge Rielen.

Groepsdag - De maaltijd



Nadat iedereen terugkwam uit Bobbejaanland was er even tijd om op te frissen, maar niet te lang. Om zes uur werd er namelijk al verzameld bij de blokhut van de bevers voor het gezamenlijke avondeten. Dit klinkt natuurlijk best makkelijk, maar hoe kook je voor 240 mensen? Deze vraag hoefden we gelukkig niet zelf te beantwoorden, want bereiden van de maaltijd was uitbesteed aan het team van cateraar Andreas van den Boer. Ze stelden een uitgebalanceerde maaltijd samen, deden de inkopen en bereidde de maaltijd.

Al aan het begin van de middag arriveerden zij op de Hoge Rielen. De keuken van de beverblokhut werd gebruikt om de maaltijd te bereiden. Op het menu stond soupe à la tomate als voorgerecht aangevuld met baquette tranchée. Daarna een crêpe avec du shawarma et salade en als toetje was er keuze uit een mousse vanilla of een mousse chocolat avec crème. Toen iedereen zijn buikje had rond gegeten volgde er een korte wandeling naar de grote kampvuurkuil.

In deze Kasterlee Yell

- Groepsdag
- Akela geblesseerd
- Plannen

Het weer



18°C



14°C

het woord is aan

De Clemenshorde

Walk like an Egyptian

Er is er een jarig. hoera! hoera!

vandaag hebben we weer een jarige in ons midden. Keet Kleur van de Hotsjietonia mag vandaag een feestmuts op en de kaarsjes uitblazen. Hartelijk gefeliciteerd!



Groepsdag - De bonte avond

De groepsdag werd afgesloten met een bonte avond. Hiervoor verzamelden iedereen zich bij de grote kampvuurplaats. Deze plaats was eerder op de dag nog een middelgrote tuinvijver, maar met behulp van dompelpompen werd de kuil drooggepompt door inzet van Jochem. Het presentatie duo heette Jules en Verne en het thema van de avond was een reis om de wereld in 90 minuten. Iedere afdeling had een optreden ingestudeerd met een bepaald deel van de wereld als thema. De groepsstaf trapte



de bonte avond af met een speciaal kamplied op de melodie van het lied 'Entourage' van de bankzitters. Hierna volgden de Oda gidsen met het land Nederland en een ode aan alle boeren. De Clemenshorde had met behulp van AI (Ake-la Intelligence) een eigen lied gecomponeerd in het land van hun kampthema 'Egypte'. De Dione gidsen dansten op een lied van het Belgische K3 en de Batavieren waagden zich aan de griekse sirtaki. Na een korte pauze stond het waterwerk met sombrero's en snorren op

het podium om een Mexiaanse dans uit te voeren. De kabouters hadden het land Spanje. Achterop hun shirtjes verschenen de woorden 'In Spanje' telkens wanneer deze woorden gezongen werden in het gelijknamige nummer van Mart Hoogkamer. Na de kabouters was het de beurt aan de jongste kampdeelnemers en dat zijn onze bevers. Zij deden het nummer Europapa inclusief het bijbehorende dansje en zetten hier de kampvuurkuil op zijn kop. De WaSi welpen lieten de ninja moves zien die ze afgelopen week geleerd hebben. Hierbij werd



het decor niet gespaard. Na dit laatste optreden ging de jury, die bestond uit Jochem en de Yell redactie), in beraad. Ondertussen voerden de groepsstaf nogmaals het kamplied op. De winnaar van de avond werd de Clemenshorde en die mocht hun optreden nogmaals doen.





Knuffel

Gezien in Bobbejaanland. Een Oda gids met een enorme knuffel. Navraag leerde ons dat ze een gratis gokje mocht wagen bij een van de behendigheidsspelletjes. Het was leuk om te zien dat ze gewonnen had. Al bleef de redactie wel met wat vragen achter. Zoals wat doe je met zo'n knuffel de rest van de dag. Gaat die mee in de achtbaan? En wat doe je ermee op je kampterrein?

Eet ze op!

De redactie twijfelt of de relatie tussen de staf en de welpen van de Clemenshorde nog wel oké is na bijna een week kamp. Want toen de staf werd opgetild door King Kong schreeuwden de welpen "Eet ze op! Eet ze op!"



Kigo's Moppentrommel

Zitten twee apen in bad. Zegt de ene aap: "oeh oeh aah aah!" Zegt de andere aap: "Als je het water te heet vindt mag je het ook gewoon z e g g e n hoor!"



Andreas Taxi gestopt

De taxi services van Andreas Taxis zijn gestopt. Voor vandaag staan geen ritjes voor afdeling gepland en dus zijn de busjes niet meer nodig. De groepsstaf heeft ze daarom vanmorgen ingeleverd. Ze moesten gisteren nog wel schoongemaakt worden, dit werd nog even snel gedaan tussen het laatste rit naar Bobbejaanland en de groepsmaaltijd. Wil een afdeling vandaag nog ergens naar toe, en ze zijn niet op de fiets, dan zal ze de "de lijn" bus moeten pakken.

Plannen

Omdat de redactie met de groepsstaf in dezelfde blokhut zit, maken wij ook mee wat zij zoal de hele week mee bezig zijn. En dat is meer dan je in eerste instantie denkt. Een steeds terugkomend onderwerp en belangrijk tijdverdrijf is het plannen van van alles, maar vooral vervoer. Van materiaal en personen. Voor afdelingen, de groepsdag en terugreis. Vaak kan de planning kort nadat deze gereed is alweer in de prullenbak omdat een afdeling bijvoorbeeld niet gereed staat voor transport of op het laatste moment wil schuiven met de vertrektijd. De redactie vraagt zich dan ook af of al dat plannen wel zinvol is. Het houdt de groepsstaf in ieder geval wel lekker bezig

Printers voor de Kasterlee Yell

Its gaat dit jubileumkamp goed, de Yell redactie lijkt geen tekort aan toner te hebben. Om te kunnen printen is er toner in de printer nodig. Is toner op, dan houdt het printen op en kunnen we jullie geen Yell en geen berichtjes geven. Hoewel wij weten hoeveel pagina's er geprint moeten gaan bij het meekrijgen van voldoende toner toch vaak iets mis.

We hebben dit jaar, voor een van de drie printer, één toner met één kleur vervangen en hebben daarom nog een volle doos staan met reserve toner. Dus de redactie hoeft dit jaar geen toner uit Nederland te laten brengen, alle computerswinkels in de buurt bezoeken om toner bij te kopen of het laatste beetje toner uit de printers proberen te halen.

Toshiba, de sponsor van de printers, erg bedankt voor het leveren van deze printers.

Akela gebleeserd

De Akela van de Clemenshorde is gebleeserd aan haar enkel. Ze kan daardoor minder goed lopen, Tijdens de groepsdag, in Bobbejaanland, liet zie dan ook in een rolstoel vervoeren. Andere Clemenshorde staf duwende haar door het park.



Opslag verrekijker

Gebouw 29, de Verrekijker, de blokhut waar de groepsstaf en de redactie verblijft is naast verblijfsruimte, zowel binnen als buiten, ook gebruikt als opslagruimte. De afgelopen week zijn daar opgeslagen; de complete bagage van de Bevers, drie pallets met hout voor de groepsdag, kinderzitjes omdat de busjes terug zijn gegaan, de complete geluidsinstallatie voor de groepsdag en afval van afdelingen.